



PARIS TOURIST OFFICE/MARC BEHRING

onder een wit laagje



Parijs

Terrasjes doen in de winter

♦♦ **RIL-FACTOR** De kans op sneeuw is in Parijs even klein als bij ons. Het is er in de wintermaanden meestal tussen de 2 en 7 graden.

♦♦ **WAAROM IN DE WINTER?**

De lichtstad doet z'n naam nog meer eer aan tijdens de kerstperiode. De verlichte koepel van grootwarenhuis **Lafayette** alleen al, is een tripje waard. En ook: Parijs is zo'n stad waar je – hoe koud ook – terrasjes kunt doen. Onder de verwarming met een grote kop **café crème** mensen kijken. Heerlijk, toch?

♦♦ **OPWARMADRESJES** Als je van brunchen houdt, mag je op zondag **Café Charlot** (38, Rue de Bretagne, www.cafecharlotparis.com), een typische Parijse bistro, niet missen. De beste koffie van de stad vind je bij **Café Kitsuné** (51, Galerie de Montpensier) vlak bij Le Palais Royal en bij **Ten Belles** (10, Rue de la Grange aux Belles) in de mooie Canal Saint Martin buurt. **La Maison Mère**

(4, Rue de Navarin, www.lamaisonmere.fr) is een charmant restaurant voor 's avonds waar je bijvoorbeeld heerlijke steak tartare kunt bestellen en bij **Fish Club** (58, Rue Jean-Jacques Rousseau) eet je Peruviaanse vistapa's in een uniek decor.

♦♦ **ZEKER ZIEN** Bezoek **Warhol Unlimited** – een tentoonstelling met minder bekend werk van Warhol – als je van moderne kunst houdt (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, tot 7/2). In het Grand Palais loopt **Picasso Mania** (tot 29/2), een tentoonstelling die de kritiek op Picasso's werk belicht. Voor het mooiste uitzicht over Parijs moet je naar **Tour Montparnasse**, naar **Trocadero** of naar het dakterras van grootwarenhuis **Printemps**. Een **bateau-mouche** op de Seine is toeristisch, maar wel een ongelooflijk romantische manier om de verlichte stad vanop het water te zien. De stadsdrukke ontvluchten? Neem dan de metro naar het **Bois de Boulogne**

voor een heerlijke winterwandeling. Architect Frank Gehry liet er het **Fondation Louis Vuitton** bouwen, een prachtig staaltje architectuur.

♦♦ **SHOPPEN** De **Marais** is een fantastische shopbuurt. Ga er op zondagnamiddag – ja, dan zijn de winkels open – snuisteren in de typisch Parijse boetieks. Loop zeker even binnen bij **Marlages Frères** (30, Rue du Bourg Tibourg) als je van thee houdt. Naast de haast ontelbaar veel soorten thee hebben ze ook prachtige kopjes en theepotten.

♦♦ **ORIGINEEL OVERNACHTEN** Het nieuwe **Hotel Henriette** is alles wat je van een hotel in Parijs wenst. Origineel ingerichte kamers, een schattige binnenkoer, lekker ontbijt en erg gastvrij personeel dat je de beste tips meegeeft.

Hotel Henriette, gemiddeld € 120 voor een dubbele kamer per nacht, www.hotelhenriette.com

PARIS TOURIST OFFICE/PAULE DUPONT



Tip van chef lifestyle Greetje

"Must see in Parijs en heerlijk om even op te warmen: het museum van Monet. Het is niet zo groot, maar wel de moeite waard voor elke kunstliefhebber. Er hangen honderden impressionistische schilderijen (ook werken van zijn tijdgenoten), en je krijgt er tranen in je ogen van ontroering bij het zien van de mooie waterlilies. (Musée Marmottan Monet, 2 Rue Louis Boilly)

Meer Parijs?
www.parisinfo.com



Wenen

100% authentieke kerstsfeer

➡ **RIL-FACTOR** In Wenen is de kans op winters weer vrij groot. De temperaturen in de wintermaanden schommelen gemiddeld tussen -4 en 3 graden.

➡ **WAAROM IN DE WINTER?** Voor een echt kerstgevoel moet je naar de kunststad Wenen. Op de pleinen staan vanaf midden november de mooiste kerstmarkten. Verwacht je dus aan onelndig veel schattige stalletjes, heerlijk gebak en een glaasje glühwein om je handen aan op te warmen. De markt op de Rathausplatz is de grootste, met wel 150 stalletjes en een schaatsbaan voor het indrukwekkende Rathaus gebouw.

➡ **OPWARMADRESJES** Eet de enige echte wienerschnitzel bij Schilling (Burggasse 103, www.schilling-wirt.at). Café Sperl (Gumpendorferstrasse 11, www.cafesperl.at) is een van de bekendste koffiehulzen van de Oostenrijkse hoofdstad. Ideaal om even uit te blazen.

➡ **ZEKER ZIEN** The Women of Klimt, Schiele and Kokoschka in het museum van het Belvedere is een must deze winter (tot 28/2). Verwacht je aan prachtige werken uit het Weense modernisme van deze drie belangrijke Oostenrijkse schilders. Boek een maand voor je vertrek een ticket voor een opera in de Wiener

Staatsoper (www.wiener-staatsoper.at). In december zijn er een hele reeks voorstellingen van Der Rosenkavaller van Strauss, in januari van Die Zauberflöte van Mozart en in februari van Beethovens Fidelio. Af en toe zijn er ook kindervoorstellingen. Ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring.

➡ **SHOPPEN** Als je van koken houdt, moet je zeker naar Babette's (Schleifmühlgasse 17, www.babettes.at), een winkel boordevol kookboeken en kruiden. Je kunt er 's avonds ook eten of een kookcursus volgen.

➡ **ORIGINEEL OVERNACHTEN** Het concept van Hotel Daniel is subliem. Als je in een standaardkamer slapen te gewoontjes vindt, boek je gewoon hun trailer in de tuin. Even luxueus als een hotelkamer, maar wel dubbel zo romantisch. Hotel Daniel Wenna, kamer vanaf € 97 voor 2 personen per nacht of € 114 voor 2 personen in de trailer, www.hoteldaniel.com/en/vienna Meer Wenen? www.vienna.info/en

Praag

Sprookjesachtig mooi



➡➡ **RILFACTOR** Ook in Praag is het 's winters vaak koud (tussen de -4 en 3 graden) en is de kans dus groot dat het sneeuwt, maar dat maakt de stad alleen maar gezelliger.

➡➡ **WAAROM IN DE WINTER?** Het romantische Praag wordt in de winter – wanneer er veel minder toeristen zijn – een echt sprookje. Slenter door de smalle, geplaveide straatjes van het historische stadscentrum en rij mee in een traditionele paardenkoets.

➡➡ **OPWARMADRESJES** Bij Café Louvre (Národní 22, www.cafelouvre.cz/en/), een honderd jaar oud café, kun je de hele dag iets eten, maar vooral het ontbijt is top! Ga 's avonds naar Field (U Milosrdných 12, www.fieldrestaurant.cz/), ideaal voor een tête-à-tête.

➡➡ **ZEKER ZIEN** De Invisible Interactive tentoonstelling (New Town Hall, nog tot eind 2016) is

leuk om met je kinderen te doen (vanaf 7 jaar). Zeven blinde mensen leiden je door hun wereld waar gevoel, geur en geluid centraal staat. Beklim een van de torens in Praag voor een adembenemend uitzicht (Petrín uitkijktoren of de torens van de niet-temissen Karelsbrug bijvoorbeeld). Op het Staroměstské náměstí – een plein in de oude stad – staat er jaarlijks een indrukwekkende kerstmarkt waar je allerlei Tjechische specialiteiten kunt proeven. Mis het Gouden straatje (Zlatá Ulice) niet: in een van de zeventiende-eeuwse huiskes woonde de bekende schrijver Franz Kafka.

➡➡ **SHOPPEN** Vintage shoppen doe je bij Phase 2 Boutique

(tržiště 8). Boheme (DUŠNÍ 8) is dan weer de winkel van Hana Stocklassa, een ontwerper uit Praag, bekend om haar mooie gebreide truien.

➡➡ **ORIGINEEL OVERNACHTEN** Hotels in Praag zijn vaak ofwel duur, ofwel oubollig. Een goed alternatief is een appartementje huren van locals via Airbnb. In het appartement van Alessandro (vanaf € 42 per nacht) kun je met vier slapen. Daniele verhuurt een stijlvolle kamer (vanaf € 50 per nacht) voor twee personen. (Alessandro's appartement: www.airbnb.nl/rooms/4783707 Daniele's kamer: www.airbnb.nl/rooms/2774196) Meer Praag? www.prague.eu



Kopenhagen

Hartverwarmende foodie-trip

➡ **RIL-FACTOR** In Kopenhagen dalen de temperaturen tijdens de wintermaanden vaak onder nul. Het is er gemiddeld -4 graden en het sneeuwt er vaker dan bij ons.

➡ **WAAROM IN DE WINTER?** Hygge (een moeilijk te vertalen Deenswoord, dat het beste aanleunt bij: gezellig samenzitten met vrienden bij het vuur met lekker eten) bereikt z'n hoogtepunt in de wintermaanden. Echte winterfans kunnen in de thuisstad van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen ongetwijfeld hun hart ophalen.

➡ **OPWARMA DRESJES** Grød (Jægersborggade 50, www.groed.com) – ofte haver-mout – is een leuke plek om je dag te beginnen. De Torvehallerne is een foodmarket met 80 kraampjes vol heerlijke lekkernijen. De kerstfeer is er fantastisch!

➡ **ZEKER ZIEN** Assistens Kirkegard is een oud kerkhof waar o.a. Hans Christian Andersen begraven ligt. Hoewel je het niet zou verwachten van een kerkhof, is het hier zalig winterwandelen. Tivoli, het oudste attractiepark ter wereld (1843), wordt tijdens

de wintermaanden omgetoverd tot een echt kerstparadijs, vanaf 14 november.

➡ **SHOPPEN** Ga Deens design shoppen bij Hay (Østergade 61). De accessoirecollectie is betaalbaar en onweerstaanbaar. Het winkelpand alleen al is prachtig.

➡ **ORIGINEEL OVERNACHTEN** De kamers van SP34 zijn ideaal om na een – vaak ijskoude – winterdag onder de wol te kruipen. SP34, gemiddeld 150 euro per nacht voor 2 personen, www.brochner-hotels.dk/our-hotels/sp34



Tip van culireductrice Natalie

*"Mormors is een leuke kof-fiebar waar ook Sidse Babett Knudsen, de hoofdrolspeelster van Borgen, kind aan huis is. De sandwiches en de muffins zijn er heerlijk en de koffie hartverwarmend, want het kan er best koud zijn in de winter. Ook de cafetaria van het designmuseum is de moeite, het is een glazen erker aan de zijkant van het museum en kijkt uit over het water, knap!" (Mormors, Bredgade 45, www.mormors.dk)
Meer Kopenhagen?
www.visitcopenhagen.com*

